

• VIZZZZ! • • • VIZZZZ! • • •

Biz arılar bayılırız doğan güneşi karşılamaya.
Önce kovanımızın etrafında
şöyle bir uçar, kanatlarımızı açarız.
Sonra da kahvaltı için kendimize
güzel çiçekler ararız.



VIZZZZ!

En güzel çiçeği bulmak için
kokularını takip eder,
o tarafa doğru uçarız.



Hımm!.. Bu sabah çiçekler de bizim gibi erkenden kalkmış.
Mis kokuları her yanı sarmış.



Mmmm misss!

· · VIZZZ!

Gül kokularını!

Bu arı o tarafa doğru uçmalı!

VIZZZ!

Gül kokuları
Kenan Dedem'in
bahçesinden geliyor.



Onun güllerinin tadına doyumuyor.

VZZZZZ!

Bu bahçede
öyle güzel güller yetiştiriyor ki Kenan Dedem,
biz arılar şaşırıyoruz
hangisinden başlayacağımızı.

Bu güzel sabah da en iyisi
şu pembe güllerle kahvaltı yapmalı.

VZZZZ!

Nam Nam Nam!



Bal Kız dalmışken arı olma oyununa, annesinin sesiyle doğruldu.

- Bal Kızım uyandın mı sen ?

- Günaydın Annem .

- Bal Kızım arı mı olmuş bu sabah?

- Arı oldum, Kenan Dedem'in pembe güllerine kadar uçtum.

Kahvaltımı yaptım.

Anne gülümseyerek:

- Demek kahvaltı bile yaptın, hem de pembe güllerle.

Bal Kızım benim!

VIZZZ!

VIZZZ!



Kızının yanağına bir öpücük kondurarak
yatağı Bal Kız'ın yanına oturdu.
- *Polenler tatlı mıydı?*



Anne elini açtı: "*Bana yok mu?*"
Bal Kız heyecanla atıldı:
"*Olmaz mı!*" diyerek gülümsedi.
Sonra da annesinin avucuna
bir şey koyuyor gibi yaptı.

Bal Kız heyecanla vızıldadı.

- *VIZZZ!* en tatlısı.



Annesi
avucundaki hayali polenleri yerken
Bal Kız kadar mutluydu.
- *Mmmmm! ENFES!*





Hayali polenleri bitince, anne toparlanıp ayağa kalktı:

- *Haydi Bal Kızım önce banyoya, sonra da kahvaltıya.
İlaçlarını da içtikten sonra,
yeni kırmızı elbiseni giydirelim sana.*

*Bugün doktor kontrolün var.
Artık öksürüğün yok gibi, üstelik kilo aldın.
Yürürebiliyorsun da yavaş yavaş.*

*Bu sabah çok güzel bir sabah, Bal Kızım!
Sonra bir kutlama yapmak lazım.*



Bal Kız duyduklarına çok mutlu oldu.
Çünkü uzun bir zaman yatmak zorunda kalmıştı. Artık iyileşiyordu.
Okulunu ve arkadaşlarını özlemek bir yana,
kırmızı elbisesini giyip sokaklarda gezmeyi çok istiyordu.
O güzel sabahta kahvaltısını yaptı, ilaçlarını içti.





Sonra da beklediđi an geldi. Kırmızı elbisesi...



Bal Kız bu elbiseyi çok sevmişti.

O hasta yatarken ablası dikmişti.

İyileşip giymek için çok beklemişti.

Kahvaltı bittiğinde
elbisesi artık üzerindeydi.

Aynanın karşısında kendisini
hayranlıkla seyretti.